



N. KOCHS SKOLE

Skt. Johannes Allé 4

8000 Århus C

Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991

e-mail: kochs@kochs.dk

www.kochs.dk

Trøjborg d. 29. juni 2007

Kære 9. årgang.

Tak for sidst – sidste gang I var samlet på skolen – jeres sidste skoledag. I gjorde det rigtig godt, så vi alle sammen fik en dejlig dag. Kilovis af karameller – I nød råbene: Meller, meller, meller. I lavede en rigtig god underholdning og klarede de tekniske problemer. I kæmpede i basket mod lærerne og var lige ved at vinde, men det endte i sidste minut med 13-12 i lærernes favør – lidt surt. Vandkampen nød de fleste af jer. Jeg oplevede, at I havde set frem til dette klimaks gennem flere år – og det var jo dejligt vejr.

I har et overskud i forhold til hinanden og alle os andre. I har humor og varme – jeg læste lige i aftes jeres "Blå Bog". Det var en glæde. Der er mange rigtig rammende betragtninger og bemærkninger, men de serveres på en venlig og indfølelse måde. I tager vare på hinanden.

Det har været dejligt at have jer – mange i 10 år, nogle er kommet til undervejs og enkelte har kun været her i 1 år, men jeg oplever, at I alle er "kochs børn". Kors, hvor har I udviklet jer. Jeg kunne have lyst til at fortælle lidt om, hvordan I var engang – da var I også søde, men nogle af jer var samtidig ret umulige – sådan er det med børn.

Alle børn har ret – ja, det synes jeg jo nok ikke er helt rigtigt - men det er sådan, vi kalder sangen.

Det er en sang, I er vokset op sammen med. Vi synger den flere gange om året – nogle af jer kan den nok udenad.

Det er den sang, jeg synes, at vi er absolut bedst til at synge sammen – og jeg glæder mig altid, når den er med på programmet, som i dag.

Det er en sang, der betyder meget for mig – jeg bliver altid lidt rørt, når vi synger den, nogle gange kan jeg dårligt synge med, fordi jeg er lige ved at komme til at græde. Den går rent ind hos mig, og det er fantastisk at høre, når alle I børn giver den hele armen.

Jeg ser jer, jeres familier og skolen for mig, men jeg ser også billeder af børn, der ikke har det godt – både i Danmark og i andre lande.

Det er lige som blevet vores skoles sang – blevet en del af vores historie.

Men i forbindelse med, at jeg skulle lave denne tale, kom jeg til at tænke på, om den er blevet automatisk. Noget vi bare synger, eller tænker vi over teksten - forestiller os, hvad den betyder for børn ?

Hvorfor synger vi den egentlig – hvor kommer den fra ?
Det besluttede jeg mig til at fortælle jer i dag.

Alle børn har ret til.....sådan kalder jeg sangen.

Jeg synes, at "til" er vigtigt. I har som børn ret til at have et godt liv – I har menneskerettigheder, som alle andre.

1989 var et særligt år for børn i hele verden – d. 20. november underskrev næsten alle lande FN's Børnekonvention, som skal gælde for alle under 18 år.

Det er 54 artikler, som handler om børns menneskerettigheder – som skal beskytte børn og sikre dem en god barndom.

Man kan finde en kort og letlæselig udgave på www.redbarnet.dk.

6 år senere i 1995 bad "Red Barnet" Kim Larsen om at skrive en sang om børnenes rettigheder.

Han skrev så: **Alle børn har ret – til....**, hvor han tog nogle af artiklerne med i sangen (teksten er gengivet efter talen).

"Red Barnet" sendte sangen ud til alle skoler i Danmark og foreslog, at de lavede et arrangement d. 20. november, hvor sangen indgik, og hvor et eventuelt overskud kunne sendes til "Red Barnet", så organisationens arbejde kunne styrkes. Mere end 100 skoler tog opfordringen op.

Vi havde dengang Annette Dres, en meget engageret lærer, der også arbejdede med vores musikskole. Hun tog udfordringen op og lavede en koncert i Stensalen med stor succes og sendte et pænt overskud til "Red Barnet". Året efter gjorde hun det igen, men der kom så mange, at det kneb med at være der – vi prøvede så at flytte over i kirken, men det virkede ikke så godt – så vi flyttede til Voxhall.

Overskuddet gik fløjten, fordi vi nu skulle betale husleje – koncerten ændrede sig til vores egen koncert. Nu har vi de sidste år været på Train – det er altså derfor vi har Train-koncerten.

Vi har afholdt 11 koncerter – sidst i november/først i december – og en sang, der altid har været med er **Alle børn har ret – til...**

Hver gang vi synger den, tænker jeg, at det, vi synger, lever vi meget godt op til i Danmark for langt de fleste børn – I har og får de rettigheder, vi synger om.

I er vokset op i fred.

I har en familie med kærlighed og tryghed.

I bliver hørt – jeres mening tæller.

I sulter ikke, og I bliver ikke sendt i krig.

I får lov at være forskellige og se forskellige ud.

I går i skole og får lov at lære om alt.

I får den bedste start på livet.

Men sådan er det jo ikke for alle.

"Red Barnet" skriver om

Børns rettigheder

Rundt omkring i verden er der millioner af børn, der kun ønsker én ting: At komme i skole i stedet for at arbejde. Der er millioner, der bare ville ønske, de havde et sted, de kunne kalde hjem. Og der er flere hundredetusinde, der ville ønske, at den krig, de er tvunget til at deltage i som soldater, snart var slut.

De færreste kan forestille sig, hvordan det egentlig er at leve sådan. Men de fleste kan nok regne ud, at det ikke er særligt rart. I Red Barnet mener vi, at alle vi i den rige del af verden har et ansvar. Et ansvar, der betyder, at vi skal gøre noget, så alle verdens børn kan få et godt liv.

Hvis børn skal have et godt liv, mener Red Barnet, at de skal:

- gå i skole
- blive mætte hver dag
- få lægehjælp når de er syge
- have tid til at lege
- have indflydelse på beslutninger, der drejer sig om dem.

I dag er der alt for mange børn i u-landene, som ikke får de rettigheder opfyldt. Og faktisk har alle børn rettigheder. De står skrevet ned i FN's Børnekonvention. Alle lande - på nær Somalia og USA - har tiltrådt Børnekonventionen. Det er regeringernes og andre voksnes ansvar, at sørge for at børns rettigheder bliver opfyldt.

Red Barnet arbejder ud fra Børnekonventionen. Red Barnet hjælper de mest udsatte børn i Danmark, i Europa og i verdens u-lande. Ikke fordi det er synd for dem, men fordi de har ret til et godt liv.

Dengang Kim Larsen lavede **Alle børn har ret – til...** blev den oversat til engelsk. Jeg ved ikke, hvor langt den er nået ud i verden – men som I kan høre, er der brug for den derude.

Sangen kom til at hedde **IT'S A HUMAN RIGHT** – som betyder: "Det er en menneskerettighed".

Jeg tror aldrig, at vi har hørt denne udgave.

Jeg har derfor bedt koret synge den for os – teksten står i programmet, så de af jer der kan læse engelsk også kan følge med der.

**It's a human right
to grow up in harmony.
It's a human right
to have a family.
To live with love around you
in peace and not in fear.
It's a human right**

to have all your love ones near.

**So don't you ever dare just to ignore us
we are kids with voices strong enough to shout out.
It's a human right
to grow up in harmony.
It's a human right
to have a family.**

**It's a human right
each day to have your share.
It's a human right
to feel that other people care.
No reason for starvation
the earth can feed us all.
It's a human right
whether you are big or small.**

So don't you ever dare just to ignore us.....

**It's a human right
for each one to look unique.
It's a human right
to speak the way you want to speak.
A yellow, black or white child
it's value is the same.
It's a human right
to feel worthy without shame.**

**So don't you ever dare just to ignore us
we are kids with voices strong enough to shout out.
It's a human right
to grow up in harmony.
It's a human right
to have a family.**

Børnekonventionen bliver 18 år til november, så er den voksen – alligevel behøver den stadig støtte og hjælp, hvis børn skal have deres rettigheder opfyldt.

I, der forlader os i dag, bliver først 18 om et par år, og sådan som jeg har oplevet det, får I opfyldt jeres rettigheder – og forhåbentligt mere til.

Rettigheder følges normalt af pligter eller forpligtelser.

Man skal altså selv som barn overholde andre børns rettigheder og forsøge at gribe ind, hvis de ikke bliver overholdt.

Det kan dreje sig om mange ting i vores hverdag: mobning, forskellighed, hudfarve, udseende, kultur, religion, osv.. På alle disse områder kan vi alle gøre en indsats for at gøre det bedre for andre – og vi **skal** gøre det.

Når vi bliver voksne har vi en særlig forpligtelse til at gøre endnu mere, fordi vi bedre kan. Vi får måske større indflydelse, vi kommer ud på arbejdspladser, måske

deltager vi i politik – vi skal være med til at sikre, at alle mennesker – børn som voksne - får menneskerettighederne opfyldt.

Det kræver noget af os – det er en udfordring ikke kun at tænke på sig selv, men se sig som en del af fællesskabet – lokalt, internationalt, globalt. Det er fremtiden. En klog mand, PH – Poul Henningsen, slår ham op på "Google" – sagde engang: fremtiden kommer af sig selv, fremskridtet skal man kæmpe for". Det er det, I skal i gang med - kæmpe for en bedre verden.

Vi har været glade for at have haft jer, og vi er stolte over at give jer videre.

Jeg håber, at vi har udfordret jer – menneskeligt og fagligt – at vi har støttet jer, så I har fået selvværd – troen på, at I kan, hvis I satser på det/arbejder for det.

I har hvert jeres udgangspunkt i livet.

I er forskellige, og jeg er sikker på, at I kan mere, end I selv og – måske vigtigere – andre tror.

Kan I så også finde sammen med andre, så I kan bruge hinandens styrker, kan I endnu mere. I kan løfte hinanden op. I kan være med til at skabe en bedre verden – være med til at give børn i hele verden den bedste start.

I skal ikke bare være med til syng om det – I skal gøre det.

I skal have en "ting" med jer.

Det er vores smykke, omridset af vores "hus" – vores logo – med regnbuen igennem. Jeg synes, at det har noget af skolens "ånd" i sig.

"Huset" er grundlaget. Det er os alle sammen – børn og voksne – vi der udgør N. Kochs Skole. Det er vores måde at være sammen på, at tage vare på hinanden på – det er fagene, og det er måderne, vi lærer at arbejde på. Det er vores erfaringer og resultater.

Farverne i regnbuen, vores egen omvendte regnbue – RØD, GUL, GRØN og BLÅ – det er der, I børn vokser op på skolen.

Først RØD eller GUL, så en ny udfordring på GRØN og endelig BLÅ, hvor I bryder ud gennem taget for at flyve videre ud i livet.

Men farverne er også livet på skolen, projekter, fest, musik, latter og leg. Farverne er overskud og energi.

Smykket skal minde jer om, hvor I kommer fra, hvad I har oplevet her – men det skal også give jer kraft og styrke i jeres videre liv.

Det skal give jer mod til at vove – turde prøve noget nyt – se tingene fra en helt ny vinkel.

Jeg vil gerne ønske jer alle tillykke med jeres afgangsprøver og ønske jer held og lykke i jeres liv fremover – vi har store forhåbninger til jer.

Kærlig hilsen

Stig

ALLE BØRN HAR RET

Alle børn har ret
til at vokse op i fred.
Alle børn har ret
til et liv i kærlighed.
Kunne bo hos sin familie
et sted, der er trygt og rart.
Alle børn har ret
til at få den bedste start.

For os kan verden ikke bare glemme,
vi er børn, og vi har hver vores egen stemme.
Alle børn har ret
til at få den bedste start.
Alle børn har ret
til at få den bedste start.

Alle børn har ret
til at ha' det lige godt.
Alle børn har ret
til at få del i stort og småt.
Intet barn behøver at sulte,
intet barn skal stå for skud.
Alle børn har ret
til at se forskellige ud.

For os kan verden ikke bare glemme.....

Alle børn har ret
til at lære om vor jord.
Alle børn har ret
til at høre, hvad andre tror.
Om mennesker i andre lande
og vide hvad der sker.
Alle børn har ret
til at lære endnu mer'.

For os kan verden ikke bare glemme,
vi er børn, og vi har hver vores egen stemme.
Alle børn har ret
til at få den bedste start.
Alle børn har ret
til at få den bedste start.

